

Beleid evangelische kerk Hoop! Dongen 2025

Dichtbij God, dichtbij mensen!

Relatie is het kernwoord dat we willen uitlichten wanneer we denken over de kerk Hoop!

Ons gemeenschappelijk doel: openbaring/bewustzijn

Ontdekken wie God is, wie ik ben en wie de ander is.

Een voortdurend proces van emotionele gezondheid en verbinding.

Zoals Jezus ons het grootste gebod geeft in Matteüs 22:36-40 – houden van God, houden van mensen – willen wij samen kerk zijn. Dit is te zien in onze verbinding met elkaar, de relaties die we binnen en buiten de kerk aangaan en onze activiteiten binnen en buiten de kerk. Samen groeien in geloof in God en vertrouwen op God, maar zeker ook uitdelen van de rijke Zegen die we mogen ontvangen, zoals Jezus' grote opdracht in Matteüs 28:19-20. We willen als kerk meebewegen in een veranderende tijd en aansluiten op de behoefte van onze leden en de maatschappij. We hebben ervoor gekozen om de helft van de diensten anders in te richten; hierdoor is er meer ruimte en tijd voor kleine groepen, tijd om uit te reiken naar de samenleving om ons heen en ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeente.

1. Verbinding met God

God wil bij ons betrokken zijn. Niemand is hetzelfde, dus is het contact met God ook voor iedereen anders. In onze samenkomsten is er ruimte voor muziek, gebed, voorbede, het Woord en preken. In de tussenliggende zondagen is er ruimte om op andere manieren tijd te besteden aan deze verbinding met God. Hierbij is initiatief vanuit de gemeente de basis voor ontmoeting en verbinding met God.

Dit jaar willen we eerst als kernteam en dan breder stilstaan bij de zondagse diensten. We merken dat deze ontmoetingen een goed bezocht platform zijn en dat mensen (nieuw en bekenden) hun weg vinden naar deze momenten.

De onderdelen die met regelmaat in de dienst terugkomen zijn aanbidding/muziek en een spreken van iemand. We willen samen nadenken waarom we dit doen en reflecteren of wat we doen nog past in de bedoeling van waarom we diensten organiseren.

De diensten op de zondag vergelijken we met de illustratie van Jezus die met velen optrok (de menigte) in deze illustratie focussen we ons ook op de cirkels die Jezus en zijn 12 leerlingen representeert.

Tevens vragen deze bijeenkomsten veel inzet van vele mensen/teams. Komende tijd willen het thema "dienen/doen" verder uitwerken en aan bod laten komen in deze bijeenkomsten. Opnieuw willen we dieper ingaan op het waarom van dienen. Het waarom van taken uit te voeren en wat dit kan betekenen in je persoonlijk leven.

2. Verbinding met elkaar

Door structureel tijd met elkaar door te brengen leren we elkaar kennen en kunnen we het leven delen. Niet elke ontmoeting is zichtbaar of centraal georganiseerd, maar elke ontmoeting is waardevol. Ook in de samenkomst is er ruimte om met elkaar te verbinden.

De cirkels zijn gestart om in een kleine setting samen op te trekken, het leven te delen en voor elkaar en met elkaar naar God te gaan. Dit jaar worden de cirkels bezocht door leden van het kernteam. Hierbij wordt gesproken over behoeftes binnen de cirkels en wordt de relatie tussen het kernteam en de verschillende cirkels versterkt.

hoop! staat voor 'dichtbij God en dichtbij mensen'. We willen dat mensen zich gezien, welkom en geliefd voelen in onze gemeente. Dit geldt voor alle mensen, juist in alle diversiteit. We hebben ons in het verleden als kerk duidelijk uitgesproken over dit thema en zullen blijven werken aan een veilige kerk voor iedereen.

Dit jaar staat het thema 'samen dienen en ondersteunen' ook op onze agenda. In een steeds veranderende samenleving waarin met grote regelmaat tijd en inzet op vele vlakken van ons wordt gevraagd, willen we aandacht besteden aan dit thema.

3. Verbinding met de samenleving

Als gemeente willen we midden in de samenleving staan. In de komende jaren willen we ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeente waarbij we in groepen of als collectief dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Wij geloven dat persoonlijke relatie hierin de basis is.

Wij geloven daarnaast dat hoop! relevant is in Dongen. Wij geloven dat God antwoorden heeft op vele levensvragen en dat onze talenten ingezet mogen worden in praktische noden.

Emotioneel gezonde mensen helen emotioneel gekwetste mensen.
Vervinding is een geschenk dat we allemaal nodig hebben.

4. Verbinding met de schepping

God heeft ons in Genesis de verantwoordelijkheid gegeven over de schepping. Wij nemen deze opdracht serieus en willen hierin relevant worden/zijn in Dongen. Niet alleen door over dit onderwerp te preken, maar ook door concrete acties binnen Dongen.

5. Leiderschap

Als kernteam hebben we turbulente tijden achter de rug. Eerst en vooral een welgemeend dankjewel! Dankjewel als je voor ons hebt gebeden en ons op 1 of de andere manier hebt gesteund.

We hebben het gemerkt en gevoeld. Wij zijn dankbaar als team dat we onze reis hebben kunnen delen met jullie in alle vertrouwen en veiligheid dat jullie achter ons staan!

We willen aangeven dat volgende zaken dit jaar in het kernteam verder aan bod gaan komen.

We willen verder groeien naar elkaar in visie.

Visie niet alleen over wat we doen, maar vooral over het waarom.

Visie over leiderschap en daar samen in groeien.

We willen moedig blijven naar elkaar toe en openheid en kwetsbaarheid blijven cultiveren.

Tot slot willen we de aandacht verscherpen op ons als team zodat we meer en meer als een cirkel functioneren. We willen leren om meer en passende zorg voor elkaar te hebben.