

Rafaelgemeenschap: hoop! evangelische kerk Dongen

Beleid 2018

Visie

Ons hart is dat mensen tot hun doel komen. Dat we worden zoals God ons bedoeld heeft; één van hart en ziel; vol van Zijn liefde; levend in relatie met Hem en met elkaar. Zodat we vanuit die eenheid een getuigenis mogen zijn en kunnen uitreiken naar alle mensen om ons heen.

We willen de mensen in Dongen en omgeving een plaats geven, waar ze hoop kunnen vinden door het leren kennen van Jezus. We willen een bijbels voorbeeld geven, geleid door de Heilige Geest.

We willen een kerk zijn, die past in de cultuur en zich vermenigvuldigt door nieuwe kerken te stichten in de plaatsen rondom Dongen. Relaties, niet programma's, vormen het hart van hoop! Dongen. Ons hoofddoel is het vervullen van de Grote Opdracht. (Matt. 28:19-20)

De volgende bijbelverzen heeft God tot ons gesproken op verschillende momenten en plaatsen:

Marcus 12: 29-34: Houden van God, houden van mensen (onze missie)

Handelingen 2: 41-47: Volgen van het model van de eerste gemeente, samen vieren op zondag en samenkomen in de huiskamer, huisgroepen, zeer belangrijk als relaties belangrijk zijn.

Efeze 4: 10-13: een verscheidenheid van bedieningen, de mensen die binnenkomen toerusten, volgen van het "wiel", zoals wij het noemen, mensen verzamelen, herstellen, trainen/toerusten, uitzenden of kennen/groeien/dienen/zenden

Johannes 14:6: Jezus is de enige weg tot de Vader

Johannes 17:22-23: EENHEID EN LIEFDE

Mattheus 6:10 Dat God's Koninkrijk zal komen in Dongen en omgeving en dat zijn wil zal geschieden in Dongen en omgeving.

Missie

Dichtbij God, dichtbij mensen

Dit is het hart van hoop!: houden van God, houden van mensen.

Het eerste en tweede gebod in Marcus 12: 29-34

Liefde en eenheid- met elkaar, met andere kerken

Het Grote Gebod, de Grote Opdracht en het gebed dat Jezus ons leerde zijn de hoofddoelen van hoop!

Beleid 2018

We zijn een kerk die gelooft in relatie, onze missie zegt het ook, dichtbij God, dichtbij mensen. Relatie met God, relatie met mensen.

We willen daar nog een beleidspunt aan toevoegen, relatie met de samenleving. Het beleid gaat dus over verbondenheid.

1. Verbinding met God

Gebed, zowel voorbede als persoonlijk, speelt hierbij een belangrijke rol. Gebed zal dus altijd een plaats hebben, in de diensten, in de huisgroepen, in de cirkels.

We zullen ook aandacht geven, zowel in de zondagse samenkomsten als op andere onderwijsmomenten, hoe we verbinding met God kunnen maken, hoe versta je Zijn stem, dopen.

2. Verbinding met elkaar

Alle momenten waarbij verbinding met elkaar centraal staat, zullen we organiseren, stimuleren en nieuwe initiatieven toejuichen en ontwikkelen

3. Verbinding met de samenleving

Onze visie is uitreiken naar de mensen om ons heen in Dongen en omgeving en natuurlijk ook daarbuiten.

Alle initiatieven op dit gebied zullen we toejuichen, stimuleren, organiseren en ontwikkelen.

De initiatieven die er al zijn willen we graag verder uitbouwen en onderhouden.